

Nordisk Östmission



Det ryska kriget i Ukraina har nu pågått i sju veckor. Nordisk Östmission har fortsatt kontakt med våra vänner i DELKU och SELKU. Vi har gett ekonomiskt stöd för att hjälpa människor, som tvingas fly inom landet med mat och bostad. Men det är också andra organisationer inte minst i Tyskland som just nu skänker mycket pengar. Alexander Gross i DELKU framförde till mig, att vi inte ska skicka för mycket pengar nu. ”Det kommer att behövas mycket mer pengar den dag vi skall bygga upp våra församlingar igen efter alla skador som kriget har åstadkommit”. Detta är en uppmaning till oss att tänka på att det kommer att bli ett långsiktigt uppdrag att ge ”blågul nödhjälp” till Ukraina.

Förutom pengar har vi också skickat materiell hjälp. Från vårt lager i Solberga skickades i slutet av mars en transport till Siret en stad i norra Rumänien. Staden har tagit emot många flyktingar från Ukraina. Denna gång hade vi även fyllt lastbilen med mat och godis. Nu har jag fått bekräftelse på att transporten har kommit fram. Den var mycket välkommen.

Stöd har även getts till verksamhet i Sverige. Vi har lovat att hjälpa till med att inreda en byggnad som tidigare varit skola, för att möjliggöra boende av flyktingar från Ukraina. Vi har också gett stöd till inköp av en buss, som kan användas för att transportera ukrainska flyktingar i Sverige. IFB (Institutet för Bibelöversättning) har fått pengar för att trycka barnbiblar att dela ut bland flyktingar.

Nordisk Östmission vill framföra ett tack för det otroligt stora stöd vi hittills har fått från gåvogivare här i Sverige. Vi hoppas att vi ska få möjlighet att stödja våra vänner i Ukraina under många år framöver. Inte minst ber vi att ni skall vara med i våra förböner för folket i Ukraina och speciellt för dem som står oss nära. Ni har ju alla sett hur ukrainare under våren har fått lida under kriget. Vi kommer, så gott vi kan, att fortsätta att skicka hjälp till dem så länge kriget varar. Men blågul nödhjälp kommer att behövas under lång tid efter krigets slut för att bygga upp allt som raserats.

Det är också viktigt att peka på att även om Ukraina nu är det land vi har störst fokus på, så glömmer vi inte våra bröder och systrar i bl.a. Lettland, Estland, Litauen, Ryssland, Slovakien och Iran.

Martin Wihlborg (ordförande)

Nordisk Östmission



SELKU:s församling i Dnipro ger tillfällig bostad åt flyktingar.



DELKU kör ut mat och läkemedel.



Chauffören ser över den fullastade lastbilen innan transporten till Siret.